



Op de baan van Boneput namen zopas de beugelaars van Foshei, oud-Joppen en Boneput het tegen elkaar op. Na drie speeldagen werden de finalisten gehuldigd. K.P.

Op 3 mei 1986 vindt er een beugelinterland plaats tussen Nederland, België en Duitsland. Ook worden in dat jaar de eerste Belgische Beugelkampioenschappen hoofd-, eerste- en tweede klassen op de banen van 'De Enk' in Molenbeersel, Beek 'Jennenhof' en Voorshoven georganiseerd.

In de heerlijke maand Mei
Allen naar de Hei
En op Breakers' baan
Kunt U beugelen gaan.

CAFÉ „DE HEI”

M. BREUKERS-BAENS

Molenbeersel Minzame aanbeveling

Advertentie 1 juni 1936

Uit de vorige eeuw resten ons, voor zover ons bekend, nog twee beugelbanen. Eén te Roermond aan de Dr. Leurzijstraat 20; de tweede te Kessenich aan de Meierstraat 2 (van 1883). Vroeger heette deze "De Hazeman". Deze Kessenicher baan is jarenlang niet gebruikt doch in 1983 is ze door "Buurtvereniging Hees" heropend onder de naam: "Beugelbaan de Gaard".

Historisch gezien uit 'beugelen vroeger en nu', opgetekend door Henri Neyens oktober 1986.

In de zestiger jaren was het beugelen in België ongeveer verdwenen. De beugeliefhebbers die er nog waren, trokken naar Nederland om hun geliefde sport te beoefenen. Vanaf 1975 kwamen er in België weer beugelbanen. Jammer genoeg ging men andere normen gebruiken in verhouding met Nederland en.. groeiden de beide Limburgen uit elkaar... Niet voor lang echter want weldra kwamen er clubs die aansloten bij de "Nederlandse Beugelbond" en werd het weer één geheel wor de beide Limburgen.