

22 Grathem - Beugelclub St Agatha

Opgericht in 1934



Oprichters zijn Th. Dalemans, A. Hermans en Th. Vestjens. Dat Grathem een beugeldorp bij uitstek is, blijkt wel uit de geschiedenis.

Beugelgeschiedenis in Grathem

Al voor 1900 is er een buitenbaan bij het hotel Verlinden, midden in het dorp. Het hotel is wijd en zijd bekend door de 'schone Bertha'. Op die baan is 'Friedje de smid' aan het beugelen. Friedje heeft een pukkel en ook een spraakgebrek. Een andere speler roept over de baan 'die daar met die hoge ruk', waarop Friedje met zijn slegger in dreigende houding op hem toekomt en hem toevoegt 'zette doe nog ins haute rug' (zeg jij nog eens hoge rug).

Van 1900 tot aan de Eerste Wereldoorlog vindt men in Midden-Limburg in ieder dorp wel één of meer beugelbanen. Dit zijn gewoonlijk buitenbanen, waarvan de meeste tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwijnen. Ook op de internaten Rolduc, Roermond, Weert en Sittard zijn beugelbanen. Maar deze banen hebben een hobbelige en harde ondergrond, en men kan er niet goed en plezierig beugelen. Ook de patronaten hebben bijna allemaal een beugelbaan.

Tussen 1900 en 1930 heeft Grathem vier overdekte banen en verschillende particuliere of kuitbaantjes.

Bij Perties (Konings op de markt) zijn de wanden van latten en de jeugd gluurt hierdoor om het spel te volgen. Soms laten de baanhouders prijsbeugelen om een 'sjonk' (ham). Dat prijsbeugelen bloeit vooral in de twintiger en dertiger jaren. Er wordt zelfs gebeugeld om fietsen en andere waardevolle zaken. Voor de beste beugelaars wordt het spelen een lucratieve bezigheid. Een uitspraak van oudbeugelaar Van Pol luidt: "Karrenvrachten aan prijzen heb ik naar Buggenum gesleept. Maar er was vaak ruzie, omdat er geen algemeen spelreglement was, en vanwege verschillen tussen diverse banen."

In 1928 gaat de laatste binnenbaan in Grathem bij de smid Segers dicht, waardoor Grathem geen baan meer heeft. Dit duurt niet lang, want in 1932 wordt de baan bij Wertz geopend.



1984, Cafe-zaal-Beugelbaan Wertz, Brugstraat Grathem. Deze baan is gebouwd in 1932 en gesloten in 1998. Boven in de prijzenkast staat een drietal stervormige, houten trofeeën. Deze worden in de Tweede Wereldoorlog als prijs vervaardigd bij gebrek aan metaal.

Na de oprichting van beugelclub St. Agatha volgt aansluiting bij de bond op 10 maart 1934. De contributie aan de bond bedraagt per halfjaar vier gulden. Wedstrijdformulieren kosten één cent per stuk.

De naam St. Agatha is waarschijnlijk afgeleid van een van de patroonheiligen van de kerk. De naam Agatha is een Latijnse vorm van het Griekse woord αγαθος (uitgesproken als: agathos) wat *de goede* betekent.



Logo Beugelclub St. Agatha. Foto genomen in 1984 tijdens het 50-jarig bestaan.

Eerste voorzitter is Th. Dalemans, van 1934 tot 1952. Eerste secretaris wordt Mich. Hermans en na hem Nic Dalemans, beiden voor korte tijd. Dan komt van 1937 tot 1964 J. Linssen als secretaris. Hij is tevens secretaris van de bond. Hij is zeer vereerd met zijn post en doet veel voor de beugelsport.