



De geschiedenis van de Oude Glorie

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste beugelbanen verdwenen, zo ook in Heeze. Gedurende de crisisjaren, de oorlogsjaren en de jaren van de wederopbouw hebben de mensen wel iets anders aan hun hoofd dan het aanleggen of onderhouden van beugelbanen.

Volgens overlevering bestaan er voor die tijd in ieder geval in de buurtschap Kreyll, achter café Thijssen, in het bondsgebouw én op Euvelwegen al beugelbanen. De baan achter d'n Thijs' is zelfs al overdekt. Dat is in deze tijd toch wel een unicum, immers de meeste banen liggen gewoon in de buitenlucht.



Beugelbaan Heeze

De eerste initiatiefnemer voor het herinrichten van een beugelbaan is Frans van Bree. Hij weet de buurtgenoten enthousiast te krijgen om bij de boerderij van Marinus van de Ven weer een beugelbaan aan te leggen. Marinus is een oudere boer die het wat kalmer aan doet. Hij kent het spel nog heel goed. Bij zijn boerderij ligt voor de oorlog ook al een baan. Omdat daar nu de mesthoop ligt, wordt gekozen voor de andere kant. Onder de bomen van de boomgaard komt de nieuwe beugelbaan.

Voor een ring en bollen kan men terecht bij Dielis Zwegers. De bollen zijn van palmhout gemaakt en door het spelen slijten ze lang niet regelmatig rondom af. Het gevolg is scheve bollen, die nauwelijks in een rechte lijn te sturen zijn.



Beugelen overdekt bij Marinus v.d. Ven

De slegers worden door de beugelaars zelf vervaardigd en het spel kan weer beginnen. De regels zijn niet conform de regels van de beugelbond waarmee in de eerste jaren nog geen contact wordt gezocht. Ook zijn er geen contacten met andere beugelclubs. Naar alle waarschijnlijkheid is deze baan in die tijd de enige in Brabant.

Zo ontstaat er een geheel eigen spelstijl. Als de bol dicht aan de kant of bij een andere bol ligt, wordt er met de hand wat gedraaid om hem beter te leggen. Slepen, duwen, over de kop spelen, het hoort gewoon bij het spel. Als men bij aanvang van de partij de bol in één keer in de beugel kan gooien, krijgt men vier punten. Wie het eerst 24 punten heeft, wint de partij. Om vaker te kunnen beugelen, wordt de baan overdekt. Er verschijnt al snel een veldkacheltje om ook 's winters te kunnen beugelen. Voor de beugelaars maakt dat niet veel verschil. De kijkers verschroeien vaak van achteren en bevriezen nog van voren!

Organisatie

Het organiseren van de beugelaars op de Euvelwegense baan is vooral de verdienste van Herman Vaessen. Deze Limburger van geboorte komt in 1952 in Heeze wonen. De ongelijke baan van sintels met de scheve bollen is in zijn ogen te primitief. Na enkele uitstapjes naar Baarlo en Maasbree krijgt men een idee hoe het beter kan. De kosten van een nieuwe baan worden door Marinus van de Ven voorgeschoten. Voor elke gespeelde partij moet voortaan een dubbeltje worden betaald, zodat hij de investering kan terugverdienen. Om-