

Opgericht 12 april 1985



De vereniging is begonnen in een oude stal en is door de inzet van diverse leden uitgebouwd tot een gezellige beugelbaan met veel oude boerenwerktuigen.



*Op de foto van het openingsymbool staat een van de bewoners die op de achterplaats een beugelbaan had. Met de slegers en ballen heeft hij gespeeld.*

De vereniging ontstaat doordat een aantal notabelen uit Liempde, waaronder de oud-burgenmeester, de huisarts en andere bekende Liempdenaren, een oude volkssport weer tot leven willen brengen.

De naam is gegeven naar de laatste eigenaren van de boerderij aan de Oude Dijk 21, waarin de beugelclub is gevestigd, de Kinderen van Klaas van de Velden, in de volksmond genoemd: "De Kleuskes". Na het overlijden van de Kinderen van de Velden is de stichting Kinderen van de Velden opgericht. De beugelclub huurt de ruimte waarin de beugelbaan is gevestigd van deze stichting. De naam van de vereniging wordt geschreven als De Klöskes.

Het beugelen in het dorp waar veel klompenmakers zijn, slaat goed aan. De prijzen bij het Internationaal Koppeltoernooi zijn mooi bewerkte klompen. Het ledenaantal van De Klöskes groeit uit van enkele tientallen tot ruim zestig leden, waaronder dertien Jeu de Boulers (er zijn buiten drie Jeu de Boulesbanen).

Al vanaf het begin neemt een tweetal teams deel aan de competitie in het district Brabant Oost. De teams worden negenmaal kampioen in hun klassen en degraderen éénmaal.

Er worden ook veel individuele prijzen gewonnen. Ook worden er in het begin toernooien gespeeld in Limburg en Duitsland. Dit is minder geworden door het verouderen van het ledenbestand. Ondanks de inspanningen van diverse besturen is het tot op heden niet gelukt om blijvend jeugdleden binnen te krijgen. Dit is te verklaren doordat er een groot aantal mogelijkheden zijn om te sporten in Liempde.

Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten, zoals een drietal trainingsavonden per week, een onderling toernooi in maart, een Internationaal Koppeltoernooi in september, een Invitatietoernooi in november en het jaarlijks onderlinge toernooi tegen de Lustige Spelers uit Olland. Voorts zijn er nog de competitie van september tot april, de recreanten die tegen Hoogeloon en Heeze spelen op woensdagmiddag, en de persoonlijke kampioenschappen.

De beugelbaan van de Köskes ligt aan de Oude Dijk 21, 5928 BA Liempde

