

Opgericht 11 april 1983



Beginjaren '70 rollen de eerste beugelballen in de buurt van Leveroy. Op de Kelperweg, halverwege Leveroy en Kelpen, heeft 'Voorter Pier' een kippenhok omgebouwd tot een heuse beugelbaan.



Bron: Maas en Roerbode 1905

Elke dag zo rond het middaguur begint men daar te beugelen in het kippenhok dat aan één kant zo laag is, dat een volwassen persoon er amper recht-op kan staan. Meestal beugelt men de klok rond, vaak wordt pas lang na middernacht gestopt. De laatste beugelaars sluiten het hok dan af en stoppen de sleutel, samen met het nog verschuldigde baangeld, bij een al slapende Pier in de brievenbus. Maar langzamerhand ontstaat tussen enkele personen wrevel over het baangeld. Escaleren doet het niet, maar wel besluit Harrie Ophey in de leegstaande koeienstal een beugelbaan aan te leggen. Veel hulp krijgt hij daarbij van Bär Hoeben, een doorgewinterde beugelaar die ook nog eens verstand van het aanleggen van een baan heeft.



Bron: Kanton Weert juli 1914



Beugelaars van het eerste uur: Pé Raemakers en Jo van de Kruijs

Na veel werk wordt op 11 april 1983 een oprichtingsvergadering gehouden op de nieuwe beugelbaan. Veertien personen zijn aanwezig en er wordt een bestuur gekozen. De eerste voorzitter is Thijs Reynders, Josien Mestrom (een dochter van Harrie) wordt secretaris/penningmeester, Jo van de Kruijs, Pé Raemakers en Bär Houben completeren het bestuur. Verder wordt de contributie vastgesteld op F 30, de vaste oefenavond wordt afgesproken (woensdag) en de naam wordt gekozen. Gezien het feit dat men te gast is bij de familie Ophey wordt besloten de beugelclub Opheyshof te noemen. Zowel de naam als de locatie wordt tot nu toe gebruikt.

In het seizoen 1983-1984 neemt de club voor het eerst deel aan de competitie van district Zuid (eerste klasse B) en wordt meteen kampioen. Het zesttal bestaat uit Bär Houben, Harrie Mestrom, Thijs Reynders, Pé Raemakers, Jo van de Kruijs en Thijs Douven. Reserve is Josien Mestrom. Eén jaar later wordt het eerste team weer kampioen en promoveert naar de toenmalige hoofdklasse. Dat jaar blijft Pé Raemakers ongeslagen in de competitie.

Na vijf jaar geeft Thijs Reynders de voorzittershamer over aan Jo van de Kruijs. In 1994 wordt er een nieuwe voorzitter gekozen: William Wulms.

Met name in de jaren '80 en beginjaren '90 kan men het beugelen in Leveroy het best omschrijven als 'een sport waarbij de ballen altijd rollen en de hoofden vaak tolleren'. Men gaat veelal naar de beugelbaan om een potje te beugelen, een kaartje te leggen en een flink glas te drinken.