

wedstrijden uit te hebben gespeeld, is de eigen baan eind november klaar om bespeeld te worden. Op 25 november 1983 vindt de feestelijke opening van de nieuwe baan plaats door burgemeester Kirkels.



*Burgemeester Kirkels*

Vele successen worden er zowel individueel als in teamverband geboekt in diverse (inter)nationale toernooien en NBB-districtskampioenschappen. In de periode 1983-1997 worden district- en/of bondstitels in de wacht gesleept door Jan Bouten, Piet Hanssen, Gerrit Venner, Pierre van Bommel en Hans Gorts. Ook de kampioenschappen van het tweede team eindjaren tachtig en beginjaren negentig spreken tot de verbeelding.

In het midden van de jaren negentig begint duidelijk te worden dat de beugelaccommodatie in café Geris binnen afzienbare tijd moet verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Vanaf dit moment gaat het bergafwaarts met de vereniging, die op 1 januari 1996 nog slechts uit acht leden bestaat. Desondanks wordt er naarstig gezocht naar een ander onderkomen dat uiteindelijk ook wordt gevonden. De kantine van de vroegere handbalclub aan de Heufkesweg kan van de gemeente worden gehuurd en met subsidie en vooral eigen werkzaamheden worden verbouwd tot een eigen accommodatie die door de vereniging zelf kan worden geëxploiteerd. De opening van het nieuwe clublokaal vindt plaats op 16 februari 1997 door wethouder Willems. Doordat de club over een eigen locatie beschikt, neemt de animo bij veel mensen toe om zich aan te sluiten bij de beugelvereniging. Op 1 augustus 1997 telt de vereniging weer 32 leden.



*Voorzitter Harrie Luijten †*

Een zware klap voor de Meijelse Beugelclub is het overlijden van voorzitter Harrie Luijten. Tijdens het spelen van zijn competitiewedstrijd tegen HBC Helden overlijdt hij op 19 december 1998 aan een hartinfarct op zijn 'eigen' beugelbaan .

Het verblijf in het eigen clublokaal aan de Heufkesweg doet de vereniging goed. Het ledenaantal van de club blijft groeien en daarmee de gezelligheid en de financiële middelen. De accommodatie voldoet steeds minder aan de moderne eisen die aan een clublokaal voor een vereniging van deze omvang mogen worden gesteld.

De club gaat weer op zoek naar een nieuw onderkomen en ontdekt in 2004 dat de voormalige noodkerk/gymnastiekzaal/bibliotheek aan de Kerkstraat in het centrum in Meijel bij openbare inschrijving door de gemeente wordt verkocht. Het bestuur van de beugelclub grijpt haar kans en nestelt zich onder de inschrijvers. Blijdschap is er als de club de hoogste inschrijver blijkt te zijn en men over kan gaan tot de aankoop van het gemeentelijke monument. Met vereende krachten gaan de leden aan de slag om het nieuw verworven pand om te toveren tot een heus beugelpaleis. Op 12 december 2004 gaan de poorten van het nieuwe clublokaal open en worden de feestelijke openingshandelingen verricht door wethouder Giel Janssen.