



*In Hofstade (het museum voor traditionele sporten) ligt een prachtige kunststof baan. Men kan in dit museum vele traditionele sporten zien en beoefenen. Het is zeker de moeite waard om dit museum een keer te bezoeken.*

**I**n de beugelsport gaat het om meer dan kracht, handigheid en precisie, ook **denkwerk** kan de speler vooruit helpen. De plannen van de tegenstrever doorzien, zelf een goede tactiek uitbouwen, vooruitdenken en een dosis geluk zijn bepalend voor winst of verlies.



*Rechts: Prof. Dr. Roland Renson van de Faculteit Bewegings en Revalidatiewetenschappen Katholieke Universiteit Leuven*

Sedert ongeveer tien jaar kent de beugelsport opnieuw groei en bloei in onze provincie én in onze gemeente Kinrooi.

Het begon met de oprichting van beugelbaan "Oud Joppen Opoeteren" in 1975. Daarna volgden "Beugelklub Bree", "Jennenhof Beek", "Boneput Bree" en "Beugelbaan Foshei Molenbeersel".

In 1979 werd "Beugelklub De Enk Molenbeersel" opgericht, gevolgd door "De Gaard Kessenich", "Het Geisteren Voorshoven", "De Lange Geistingen" en "Boterstoks Kessenich".

Te Molenbeersel is er nog de beugelbaan van Aendekerk waar door de familie gespeeld wordt.

Op dit ogenblik (einde oktober 1986), werd een nieuwe beugelbaan geopend te Meeuwen, terwijl in Bilzen één in opbouw is. Te Dilsen en Stokkem is men op zoek naar een geschikte ruimte.

Op initiatief van ondergetekende werd in 1984 gestart met een "Fusie-beugeltornooi Kinrooi" voor de Kinrooier klubs. In 1984 werd dit tornooi ingericht door "De Enk", in 1985 door "De Lange" en dit jaar door "Boterstoks". De organisatie gebeurt volgens beurtrol door één van de Kinrooier klubs; de hoofdbedoeling is een goede samenwerking bewerkstelligen.