

van de reeds door H. Neyens opgetekende statuten.

Er werd ook bepaald dat de B.B.B. in hoofdzaak opgericht werd als promotie voor de beugelsport. En de competities zouden doorgaan zoals tot op heden, samen met de N.B.B.

De zetel is gevestigd te Maaseik, per adres secr. M. op 't Roodt - Voorshoven

Op maandag 6 jan. 1986 had de persvoorstelling plaats te Voorshoven. Voor deze aangelegenheid had baanhouder A. op 't Roodt zijn baan en drank gratis aangeboden.

Secr. M. op 't Roodt wenste iedereen welkom met de beste wensen voor 1986. De oprichting van de B.B.B. was een mijlpaal in de Belgische beugelsportgeschiedenis.

Hierna nam voorzitter H. Neyens het woord, en begon met de baanhouder te bedanken voor de baan en de drank.

Over de oprichting van de B.B.B. zei H. N. dat het idee waarschijnlijk zo oud is als de beugelsport zelf.

Het doel: was in eerste instantie het regelen van de toernooidata. Ten tweede: de evolutie van de beugelsport. In België zowel als in Nederland komen er nog steeds clubs bij. En er werd reeds voorgesteld de bond in drie districten te delen, of eventueel de Belgen apart laten spelen. Ons inziens zijn wij echter nog niet zo ver. In de lagere klassen zouden we wellicht een eigen competitie kunnen spelen, in de hoofdklasse zijn er voorlopig echter slechts twee ploegen.

Ten derde: onze betrekkingen met de N.B.B..

De laatste 10 jaar waren er 7 Belgische clubs bij de N.B.B. aangesloten. Wij hebben daar fijne mensen ontmoet en vele vrienden gemaakt. Met wie wij graag blijven beugelen. Door de oprichting van de B.B.B. werd het oorspronkelijke N.B.B. - reglement ook voor België veilig gesteld.

Ten vierde: ook in Duitsland is de beugelsport weer aan het ontwaken. Wij willen hen ook in onze sport betrekken.

Voor een Belg. comp. zijn wij echter nog niet klaar. persoonlijk zie ik het zo: de N.B.B. is de boom en de B.B.B. is de scheut, die echter nog te jong is om uitgeplant te worden. Doch eens zal het zover zijn. Maar dan zullen wij niet vergeten wat wij aan onze Nederlandse vrienden te danken hebben. Voor ons hoeft er geen grens te zijn, en wij zullen als echte vrienden samen verder bouwen aan de beugelsport.