

Bij koninklijk besluit van 7 augustus 1974 verleent Hare Majesteit haar goedkeuring aan de vereniging.

Vanaf de oprichtingsdatum tot aan de beginjaren '70 is de beugelclub gehuisvest in café De Oude Smidse aan de Stationstraat 26 in Baexem.

DOS zou dus ook kunnen staan voor De Oude Smidse.

---

*DOS in de jaren 1970-1975*

*Staannd v.l.n.r.: Sjra Linssen, Leo Ronckers, Theu v/d Wal, Harry van Bilsen,*

*Theu v/d Beuken en Jac van Bilsen*

*Zittend v.l.n.r.: Wiel Reijnders, Tom Kierkels,*

*Sjeng en Frits Joosten, Wiel Knoops en*

*Harry Janssen (bondsvoorzitter).*

---



In het begin van de zeventiger jaren wordt de Oude Smidse verbouwd en is er geen plaats meer voor een beugelbaan. In de tijd tussen het vertrek bij De Oude Smidse en de intrek in het nieuwe beugel-lokaal wordt de club gastvrij ontvangen door beugelvereniging Oet Ein Stök uit Heythuysen.

komt te overlijden. Zijn taak wordt overgenomen door Sjra Marx, die samen met de leden eenprachtige beugelaccommodatie bouwt.

## Baexem krijgt beugelbaan

**22 september 1973**

De bouw van het nieuwe beugellokaal/clubgebouw op de huidige locatie wordt in gang gezet door Jan van Grimbergen, wethouder van Baexem en lid van beugelclub DOS. Dit karwei kan de wethouder echter niet afmaken, daar hij tijdens de nieuwbouw

## Beugelclub DOS Baexem bestaat 40 jaar

De burgemeesters J. Hannen van Baexem en K. van Gerven van Horn openen officieel de nieuwe beugelbaan. Zij spelen de openingswedstrijd voor het hoofdklasse-toernooi dat van start gaat.

Op 8 maart 1975 krijgt J. van Bilsen de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt door burgemeester J. Hannen. Hij krijgt deze eer voor het vele werk dat hij voor de plaatselijke verenigingen verricht. Hij is al 40 jaar lid van de beugelclub en van de handboogvereniging.