

In 1935 zijn er achttien clubs aangesloten bij de Midden Limburgse Beugel Bond. Door deze bond komt er een reglement voor alle clubs en ook een einde aan veel 'gefoetel'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt de beugelsport een geweldige klap te verwerken, en menige club legt het loodje.

In mei 1946 maakt de beugelsport een nieuwe start. Er zijn echter nog maar enkele clubs over.

Het dieptepunt van de beugelsport in Midden-Limburg volgt in 1958-1959. Er zijn nog maar vier clubs over: Grathem, Horn, Heythuysen en Roermond. In 1958 trekken Roermond en Heythuysen zich terug. Grathem en Horn zijn de twee overgebleven clubs die de beugelsport in leven moeten houden. In 1959 wordt tijdens een vergadering in café-zaal Wertz in Grathem het geschil dat tussen Roermond en Heythuysen bestond, bijgelegd. Op deze vergadering wordt tevens H. Janssen uit Roermond tot voorzitter gekozen van District Zuid van de Nederlandse Beugel Bond.

Janssen is niet alleen zelf een ijverig beugelaar, hij is ook een groot promotor van de beugelsport. Al snel weet hij enkele clubs wakker te maken, zodat in 1960 een competitie wordt gehouden. Hiermee treedt weer een nieuw tijdperk in.

Jaren zestig heel succesvol voor Beugelclub St Agatha

Van 1953 tot 1961 zijn H. van Appeven en daarna Th. Vestjens voorzitter van St Agatha.

In 1961 wordt Grathem kampioen in de A-klasse. In 1961 wordt Th. Janssen voorzitter van de beugelclub, die er financieel niet sterk voorstaat. Hij staat erop dat ieder jaar een feestavond wordt



Toespraak NBB-voorzitter H. Janssen in 1969.

gehouden. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook omdat die bijeenkomsten veel bijdragen tot saamhorigheid en goede verstandhouding onder de leden.

De financiën moeten soms met kunst en vliegwerk op tafel worden gebracht. Het kampioenschap in 1961 komt daarbij goed van pas. Er volgt een receptie en met de opbrengst van deze receptie kan de feestavond grotendeels worden bekostigd. Bondsvoorzitter H. Janssen blijft volop actief. Zo wordt in 1962 in Grathem op luisterrijke wijze het 30-jarig bestaan van de bond gevierd. Met regelmaat van de klok wordt Grathem kampioen in de A-klasse: in 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 en 1971.



1969 Grathem Kampioen A-Klasse.

Staan v.l.n.r.:

*Th. Vestjens (res),
J. Cuijpers, S. Henderickx,
Th. Janssen (voorzitter),
M. Caris .*

*Gekniel v.l.n.r. J. Hillekens,
G. Winkelmolen, H. Stevens
(secretaris).*