



De baan wordt op 3 oktober 1963 officieel geopend door de burgemeester, en moet, voor die tijd vanzelfsprekend, ook ingewijd worden door de geestelijk adviseur, de kapelaan. Omdat hij vergeten is het wijwater mee te brengen, moet dat worden 'geleend'. Ook de officiële inwijding zelf dreigt mis te gaan: de kapelaan is bij het maken van de afspraak vergeten dat hij al bezet is. Het is namelijk op de zondag van Christus Koning en dan is er lof met drie Heren in de parochiekerk. Heel opmerkelijk voor deze tijd is het feit dat de deken overgehaald wordt om dat plechtige lof van drie uur te verzetten naar vijf uur.

Op initiatief van de voorzitter wordt de vereniging in 1965 ondersteunend lid van de Noord-Limburgsche Beugel Bond. De Nederlandse Beugel Bond bestaat in zijn huidige vorm nog niet. Er zijn twee bonden: de Noord-Limburgsche en de Midden-Limburgsche. In 1969 sluit de Oude Glorie zich aan bij de Limburgsche Beugel Bond.



Herman Vaessen in Heeze:

Beugelclub „De Oude Glorie” in Heeze bestaat op 1 augustus vijftientig jaar, maar door de vakanties is het pas feest op 14 september. Herman Vaessen is dan 25 jaar voorzitter en Frans van Bree evenlang secretaris. Herman Vaessen is 71 jaar geleden in Limburg geboren en in 1952 in Heeze komen wonen.