

Er wordt weer gebeugeld in Brabant



De oudste beoefenaar van deze sport in Heeze is de heer v. d. Ven, vierenzeventig jaar, maar die geef je hem niet. De heer v. d. Ven vertelde mij tussen neus en lippen door, want er moest gebeugeld worden, dat een goede zestig jaar geleden nog overal gebeugeld werd. En met een zekere trots vertelt hij mij dat hij vijftig jaar geleden eens 350 sigaren gewonnen heeft op de beugelbaan van v. Wilderen, in Lierop. „We deden het ook wel eens om een rondje, maar meestal bestond de prijs toch uit sigaren.”

dat er steeds meer belangstellenden bij Marinus achterom lopen, gaat het overzicht verloren en ontstaat er behoefte aan een manier van organisatie. Men besluit in 1960 een club op te richten en deze komt op 1 augustus dat jaar tot stand. Herman Vaessen wordt de eerste voorzitter, Frans van Bree secretaris en Marinus van de Ven is de eerste penningmeester. Bij de oprichtingsvergadering zijn veertien mensen aanwezig. De naam van de club wordt bepaald en is steeds hetzelfde gebleven. Met de naam 'Oude Glorie' refereert men daadwerkelijk aan vervlogen tijden, toen de sport nog zo algemeen bekend was.

Enkele jaren later verkoopt Marinus zijn boerderij en moet de club naar een nieuw onderkomen uitzien. De toenmalige burgemeester van Heeze, de heer van Agt, kent het spel uit zijn studietijd en verleent alle medewerking. Hij stelt voor om een baan aan te leggen in de Weibossen bij de tennisbanen. Het bestuur voelt daar niet veel voor. Men vindt de sport niet passen in een villabuurt. Een nieuwe plaats wordt gevonden op de hoek van een weiland van Dielis Zwegers. Deze grond wordt gepacht van de gemeente. Zowel eigenaar als pachter verlenen alle medewerking. Gerrit Brouwers



Beugelen in Heeze omstreeks 1960. V.l.n.r. Harrie van Kessel, Frans van Bree, Nares v.d. Ven, Frans Brouwers en Marinus v.d. Ven.

leent het benodigde geld en zo kan er een nieuw onderkomen worden gebouwd.

Het gebouw komt grotendeels tot stand door zelfwerkzaamheid. De wanden worden gemaakt van betonnen platen, zodat het veel lijkt op een kippenhok uit die tijd. Een grote ronde oliekachel moet in de winter de ergste kou buiten houden en het toilet, dat in winter meestal niet te gebruiken is, wordt buiten aangebouwd. Voor koffie of thee haalt men het water tegenover bij Zwegers en dat moet dan in een keteltje op de oliekachel aan de kook komen. Een groot verschil met de accommodatie van nu. De toiletten zijn al lang naar binnen, er is een grote keuken met warm en koud stromend water, een bar met tapinstallatie en een magazijn voor de opslag van de voorraad.

