



Thei Kranen en Karel Bruinen beginnen in Helden het eerst met beugelen. Zij doen dit in een tuin met een heg afgeschermd van de naastgelegen weg. Het is een zogenaamde 'kruitbaan'. Als het licht het toelaat, wordt er 's avonds laat gebeugeld met het flikkerende licht van een petroleumlamp als lichtbundel. De eerste mede-beugelaars van die tijd zijn kapelaan Verheggen, de gebroeders Niessen, Martens en meester Schers. Na enkele jaren wordt de beugelbaan van Kranens-Thei gebouwd en richt men een club op. In die tijd zijn er nog maar vier clubs in de streek, namelijk in Baarlo, Tegelen, Venlo en Helden.

Tussen 1970 en 1980 gaan veel dames beugelen. Ook in Helden. Hét voorbeeld is beugelclub Heeze waar al een damesteam aan de competitie meedoet. Anno 2008 wordt het als normaal beschouwd dat dames met de mannen beugelen. Er zijn zelfs verenigingen waar in teams de dames de meerderheid vormen.

In maart 1982 is in Helden de emancipatie van de beugelsport al vergevorderd. Was het voor enkele jaren nog taboe dat er dames op het leren tapijt verschenen, nu ziet men overal dames een balletje rollen.



Oprichtings foto in 1933 bij Thei Kranen aan de Kromstraat.  
Zittend van links naar rechts; G.Peeters, Thei Kranen, Hub Janssen, Graad Heijnen en Handri Neessen. Staande; Ben Kranen, P.Steeghs, M.Snolders, Piet Kranen, Lot Smedts, Ties Hermans, Wullem Janssen, Sjraar Kerkhofs en Sjraar van de Beuken.