



De meeste verenigingen danken hun oprichting aan een toevalligheid.

Prijsbeugeling op Zondag 22 Juli bij Math. Lamberigts, slachter te Kessenich, voor vier hespen of geld. — Baan onder dak. — Aanvang om 3 1/2 ure.
Het fanfaregezelschap zal het feest op-luisteren. — Voor goeden bruinea is ge-zorgd.

Beugelen in Kessenich, juli 1900

Op de grens met het witte stadje Thorn ligt het vriendelijke Kessenich. De ruïnes van de historische mottentoren uit de twaalfde eeuw tegenover de mooie neogotische Sint-Martinuskerk, waarop nu de grafkapel van baron Michiels prijkt, wijst op een rijk historisch verleden.

Het is precies deze berg die aan de bron ligt van de oprichting van de beugelclub. Want in 1982 worden de afgevaardigden van de verenigingen opgeroepen om tweejaarlijkse 'bergfeesten' te organise-

ren. De eventuele opbrengst zou besteed worden aan de restauratie van de berg. Op het tweedaags feestelijk programma pakt men onder meer uit met oude volksspelen, zoals beugelen. Met als logisch gevolg dat in 1984 Beugelclub BC Kessenich wordt opgericht.

In een dorp waar tradities zoals het putvegen, het Malbroek begraven en het vogelschieten nog steeds in ere worden gehouden, mag één van de oudste sporten, beugelen, niet ontbreken.

Bij de oprichting wordt op zondagmorgen en donderdagavond geoefend. De gladde lemen buitenbaan is echter niet geschikt om in competitieverband de vier zware houten ballen, met een 'slaeger' door een halve ijzeren ring te slaan en tevens de tegenstander te beletten om te scoren.

Beugelclub De Enk uit het aangrenzende Molenbeersel is zo vriendelijk haar binnenbaan ter beschikking te stellen voor de competitie. Ondertussen wordt uitgekeken naar een geschikte (binnen) locatie.



Anno 2008 is BC Kessenich in de competitie met twee teams.