

OPEN MEIJELS RINGBEUGELTOERNOOI

Voor het tweede jaar in successie organiseerde onze vereniging in het afgelopen jaar een Open Beugeltoernooi waarbij deelname open stond voor iedere geïnteresseerde in en buiten Meijel. In tegenstelling tot verleden jaar, toen koppelwedstrijden werden gespeeld, is dit jaar gekozen voor het ringbeugelen. Dit om te voorkomen dat degenen met weinig beugelkennis en -ervaring toch voldoende kansen zouden hebben.

Op 5 oktober 1986 traden hiervoor 25 deelnemers aan, die tesamen 178 pogingen (inschrijvingen) ondernamen. Van deze 25 deelnemers waren er 12 lid van onze vereniging.

Al vrij vroeg in het toernooi nam Piet Hanssen op kaartnummer 33 de leiding met 18 gescoorde punten. Naarmate de tijd vorderde leek het er op dat het niemand zou lukken vaker dan dit aantal keren door de ring te beugelen vanuit vier verschillende posities vanaf de greppel. Op kaart nummer 66 kwam Harrie v.d. Burgt nog vlakbij met 16 punten.

Het was al na acht uur toen Sjef van Bree iedereen liet zien dat hij op de ring zijn mannetje staat. Hij gooide liefst 28 keer achter elkaar de bollen door de ring en nam daarmee de koppositie ruim over. Na ongeveer een kwartier kwam ook Harrie Hanssen dichtbij met 17 punten. Rond 21.00 uur werd het toernooi beëindigd en was de eindklassering als volgt:

1. Sjef van Bree	28 punten (kaartnummer 142)
2. Piet Hanssen	18 punten (kaartnummer 33)
3. Harrie Hanssen	17 punten (kaartnummer 155)
4. Harrie v.d. Burgt	16 punten (kaartnummer 66)
5. Wiel Sillekens	12 punten (kaartnummer 128)
6. Wiel Pubben	11 punten (kaartnummer 37 en 55)

Gelet op de op andere banen door diverse beugelaars ooit gerealiseerde scores, lijkt het erop dat op de Meijelse baan in het toernooi niet al te best gepresteerd werd. Daarbij moet echter worden bedacht dat de ring op onze baan als een van de moeilijkst bespeelbare bekend stond waardoor de prestaties er best mochten zijn. Aan het einde van het toernooi reikte voorzitter Harrie Luijten voor de eerste zes plaatsen de prijzen uit. De als beste drie geplaatsten ontvingen als blijvende herinnering een standaard, beschikbaar gesteld door baanhouder Jan Geris. Een en ander ging vergezeld van een bos bloemen. De nummers 4 tot en met 6 ontvingen elk een levensmiddelenpakket.

Terugkijkend op dit nieuwe initiatief mag, ondanks het beperkte deelnemersveld, gesteld worden dat degenen die hebben meegedaan een prachtige middag beleefden waarbij tevens nog iets over bleef voor onze nog maar kleine verenigingskas.

Bron: archief Jan Aerts oktober 1986