

Een sfeerimpressie van de finaledagen om het Nederlands kampioenschap in de nieuwe beugeltempel van Meijel.



BEGELEN

Door Patrick Niekens

Beugelen, dutven melken en toepen in het café na de zondagse hoogmis. Tradities die diep verankerd liggen in de Limburgse cultuur en waarvan iedereen denkt dat alleen hun opa het nog doet. Niet dus!

Meijel, zaterdagavond 20:15 uur: In de voormalige noodkerk staat een ventje van amper twintig jaar te beugelen. De noodkerk is het thuisboek van de Meijelse beugelers. Binnen herinnert niets nog aan het feit dat hier ooit de pastoor zijn hosties uitdeelde. Er staat een bar in plaats van een altaar. Het plafond is verlaagd en de kruisweg heeft plaatsgemaakt voor diverse beugelrekwiezen; bekers, medailles, foto's en de 'xjup' waarmee wordt gespeeld.

„JE MOET OP JE KANS WACHTEN“

dens zijn partij. „Ik tikte mijn drinken open en het klotste er bijna overheen. Ik kon mijn hand niet stil houden“, aldus de debutant na afloop. „Ik ben de derde klasse gewend en misschien maakte het publiek, allemaal kenners, meer indruk dan ik had vermoed.“ Driftig kauwgom kauwend en gadegeglagen door moeder Lies die de hele avond bardienst draait, wint hij bij zijn debuut op het hoogste niveau (30-22), waarmee hij Meijel op een 2-1 voorsprong zet. Even na middernacht haalt Hans Gorts het laatste punt binnen voor Meijel waardoor de eindstand wordt bepaald op 3-3.

Meijel debuteert in hoofdklasse met een remise tegen Helden 2

Zenuwen bij debuut



Staannd vlnr: Jo Billekens, Hans Gorts, Jan Bouten
Zittend vlnr: Harrie Hanssen, Rinus Vissenberg, Piet Hanssen

Kampioensteam eerste klasse seizoen 2006-2007.



Mark Hanssen (Meijel) tijdens zijn winnende partij tegen Jan van Lies, foto: Le Gies