



Ook op St. Joost was een beugelbaan bij Godfried Smeets aan de Hingenderstraat. Hij vroeg in november 1934 vergunning voor het uitbreiden van de bestaande beugelbaan.

Bron: L. Theelen, Begoniastraat 54, 6101 LX Echt

Allereerst een verbetering van het vorige bericht waar ik de familie Vincken heb genoemd.

Dit blijkt de bijnaam te zijn geweest van de oprichter Anton Krekel. Hij is als slager in dienst geweest bij Anton Vincken. Toen Anton Krekel in 1927 een eigenzaak begon bleef zijn naam in de volksmond 'Teunke vanne Vinck'; de familienaam Krekel werd niet genoemd.

Een dochter van Anton Krekel, Hubertina Johanna, trouwde met Constantinus Wilhelmus Jacobus (Cons) Renet.

Deze Cons heeft in 1968 de beugelbaan aan de Bosstraat opgeknapt (ziekrantenknipsel). Het café en beugelbaan werden in de periode 1970-1980 verkocht en verbouwd tot woningen. De beugelclub Irene werd toen opgeheven. Cons overleed in 1980, Hubertina Johanna in 1982.

Vóór 1940 zijn er te St. Joost 3 beugelbanen geweest. Een aan de Hingenderstraat bij Frits Smeets en de twee anderen aan de Rijksweg bij café Wijnen en café Vranken. De beugelbanen bij Wijnen is in 1948 verbouwd tot schoolgebouwtje.